

In een nieuwe serie preken bij het boek Deuteronomium stonden we op 31 augustus stil bij Deuteronomium 2, waarin beschreven wordt dat de oude generatie van Israel weg viel en de jonge generatie het beloofde land in mocht. Oftewel het principe van sterven en opstaan, oude en nieuwe mens.
We zongen Psalm 24:2,3, 90:1,8, Gezang 7:1,4, 221:2, 487, EL 297, 304, Opwekking voor kids 88.

Soms kom je iemand tegen (soms in de spiegel) van wie je denkt: "Wat zou het goed voor jou zijn als jij eens flink op je bek ging." Als je eens brak, klinkt wat sympathieker.

In de woestijn moest Israel breken. Waarom? Omdat God er niet doorheen kwam...

Puntsgewijs:

1. God vraag niet onmogelijke dingen.

Zie Deuteronomium 30 :11-14 en Gezang 7: 't is niet te hoog en niet te diep).

Toch kan Israel zich niet aan zijn woorden houden.

2. God vraagt een open hart.

Zolang je hart onbesneden is (Deuteronomium 30:6), zijn Gods woorden wél te hoog en diep. Dan komt Hij er simpelweg niet doorheen.

3. God laat de oude mens sterven.

Deze 'Nieuwtestamentische' waarheid ligt al in het Oude Testament besloten.

In de woestijn ging het letterlijk zo - de oude mensen vielen weg. "Niemand van deze slechte generatie zal het goede land zien' (Deuteronomium 1).

Die slechte generatie had een laag zelfbeeld: 'Wij zijn als sprinkhanen in de ogen van de vijand.' (Numeri 13)

En een verkeerd Godsbeeld: 'De Heer moet ons wel haten.'

(Deuteronomium 1)

Ook Mozes en Aäron sterven in de woestijn. Van de oude garde mogen alleen Jozua en Kaleb mee, als voorbeelden van geloof. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in het kamp. (Deuteronomium 2)

Zo wordt de woestijn niet zomaar een plaats waar Israel iets *leert*, maar toch vooral de plek waar Israel *sterft*.

4. God laat de nieuwe mens opstaan.

'Jullie kinderen mogen het land binnengaan.' (Deuteronomium 1) Dat wil zeggen, die nog niet weerbare mannen.

En uitgerekend die generatie moet dan ook de strijd aanbinden met de bevolking van Kanaän.



Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. 'Iets leren in de woestijn' klinkt rustiger en sympathieker dan daar 'sterven'. Wat vind jij?
3. Kun je eens twee lijstjes maken? Een lijst met de ondeugden van de oude mens. En eentje met de deugden van de nieuwe mens.
4. Wij zijn toch liever sterk dan zwak? Waarom wil God dan een weerloze generatie?
 - a. Kan 2 Kor.12 je helpen bij deze vraag?
 - b. Hoe werkt dat dan concreet in jouw leven?
 - c. Ben jij weleens 'op je bek gegaan'...?
5. Hoe kun je je oude mens doden? Welke rol speelt Jezus daarbij? Kan Romeinen 6 je helpen?
6. Voor wie meer wil.
 - a. Verdiep je eens in Deuteronomium 15. En bedenk dan eens welke bezwaren de oude mens tegen dit prachtige hoofdstuk zou kunnen aanvoeren.
 - b. Bestudeer de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze op het punt van oude en nieuwe mens. Kun je je ontdekkingen doorgeven aan de kring?
 - c. Mozes mocht het beloofde land niet in. Welke gedachten of gevoelens maakt dat bij je los? Zoek eens op wat hijzelf daarover zegt in Deuteronomium 1-4. (Tip: op 07.09.14 ging de avondpreek hierover.)